

Skeglinge kyrkoruin

55.7903, 13.3230

Skeglinge kyrka uppfördes på 1100-talet i romansk stil.

Kyrkan var mycket liten, endast 14 meter lång och 9 meter bred, och byggd i gråsten, med vitkalkade yttermurar. Byggnaden bestod av långhus, kor och en halvrund absid, och hade inget torn. I stället fanns en klockstapel av trä. Den klockstapel som står på ödekyrkogården är dock från modern tid.

Som brukligt i tidigmedeltida kyrkor hade även Skeglinge kyrka ursprungligen två ingångar, en i söder för män och en i norr för kvinnor.

Invändigt var kyrkan vitkalkad och golvet var av stampad lera utom i koret. Under senmedeltiden byggdes ett vapenhus samtidigt som långhus och kor fick tegelvalv.

Bland inventarierna märktes främst en predikstol och en dopfunt med ett gammalt mässingsfat. Det finns också noterat att kyrkan hade en präst- och klockarebänk.

Inga anteckningar finns om orgel eller altartavla.

När Skegringe och Borlunda kyrkor blivit för små för den kraftigt växande befolkningen på orten, beslutade man sig för att bygga en ny större kyrka i Borlunda och stänga de båda mindre kyrkorna. På 1870-talet revs Skegringe kyrka.

80 år senare, på 1950-talet iordningställdes den gamla kyrkogården, och kyrkans grundmurar markerades.

En ny klockstapel uppfördes i början av 1960-talet, och kyrkklockan som tidigare hängt i den gamla klockstapeln och som i mellan tiden fått plats i Borlunda nya kyrka, återbördades till sin ursprungliga plats. Denna klocka hänger nu alltså i den nya klockstapeln.

Källa:

Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.