

Rödninge kyrka

55.5828, 13.8331

Rödninge kyrka har en historia som till mycket liknar andra sockenkyrkor på den Skånska landsbygden. Kyrkan uppfördes i slutet av 1100-talet, med långhus, kor och troligtvis halvrund absid i romansk stil.

På 1400-talet tillkom västtorn, vapenhus och kyrkans kryssvalv slogs.

Kyrkklockan av malm är från denna tid, 1400-talet och därmed en av Skånes äldsta. På utsidan finns en majuskelinskrift (versaler) på latin. På klockan finns dekoration föreställande ett sigill med en våg, en sol och en måne samt Madonnan i mandorlan. Höjd: 79 cm i diameter. Klockan hänger i klockboken i klockrummet.

När korsarmarna uppfördes i norr och i söder i slutet 1800-talet, revs absid, kor och vapenhus. Kalkmålningarna, som överkalkats under reformationen återupptäcktes 1885 och undersöktes samt dokumenterades av intendenten George J:son Karlin, som då nyligen grundat Kulturen i Lund, och också blivit dess förste chef. Målningarna kalkades dock sedan åter över eftersom de var i dåligt skick.

Tredjedag jul 1928 skadades stora delar av kyrkan i en svår brand. Bland annat förstördes bänkinredning och predikstol, och dopfunten blev svårt skadad. Tornet klarade sig dock och kalkmålningarna blev åter synliga. När man återuppbyggde kyrkan efter förslag av arkitekt Nils A Blank, lät man förstärka kyrkans ålderdomliga karaktär. Men av den medeltida kyrkan återstår idag endast långhusets murverk, torn och klocka.

Kyrkans medeltida kalkmålningar frilades och restaurerades av den Smålands-födde kyrkomålaren Axel Kulle, som 1944 även målat triptyken.

Axel Kulle återigen fick rengöra kyrkans kalkmålningar i mitten av 1950-talet. Han målade även det plana taket i koret med bibliska motiv.

Valven hade redan tidigt försetts med kalkmålningar i två omgångar, där de senaste och bäst bevarade målades av en anonym kyrkomålare som brukar gå under namnet Everlövmästaren.

Motiven är hämtade ur skapelsehistorien och syndafallet.

Vi ser Gud som bland annat skapar olika sjödjur, som kräfta och krabba.

Adam och Eva förleddes av ormen i paradiset.

Här finns en framställning av Kristus som Världsdömaren med Maria och Johannes på båda sidor.

Kormattan framför altaret är skänkt av Rödninge kyrkliga syförening och invigdes Nyårsdagen år 2000.

Kyrkans orgel byggdes 1958 av Mårtenssons i Lund.

Gravstenen i väggen till vänster om orgeln är över jungfru Magdalena Margareta Gram som föddes 1758 och som endast blev 27 år gammal.

Källor:

Webb: Lövestads församling.

Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Muntlig information.