

Sankta Gertruds & Sankt Knuts kapell Malmö

55.5929, 13.0425

Östra kyrkogården är Malmös största kyrkogård och Sveriges tredje största. Kyrkogården som är känd på många håll i världen för sin formgivning och skönhet invigdes 1921.

Det var när Malmö växte i början av 1900-talet som behovet av en ny kyrkogård uppstod. Valet föll på ett markområde i den östra utkanten av staden. Där fanns en ås, Hohögsåsen, som med sina fyra kullar erbjöd både vacker natur och ytor. Åsen har troligen fått namn, om än förändrat, från "den höga åsen". Kullarna har i stort sett jämnats ut idag, två av dem när man skulle bygga Bulltofta flygplats 1939.

Det var 1917 som en arkitekttävling om en ny kyrkogård i Malmö avgjordes. Det vinnande tävlingsförslaget hette "Ås" och var inlämnat av arkitekten Sigurd Lewerentz, som ännu över 40 år efter sin död är en av Sveriges internationellt sett mest uppmärksammade arkitekter. Bland annat utformade han tillsammans med Gunnar Asplund Skogskyrkogården i Stockholm, och ritade där själv Uppståndelsekapellet. Sigurd Lewerentz fick ett år på

sig att bearbeta sitt förslag för kyrkogården i Malmö. Det tog två år och sju månader och beställaren var mycket missnöjd och höll till att börja med inne arvodet. Men Lewerentz kom ändå ända fram till 1969 att svara för alla större nybyggnader och förändringar på Östra kyrkogården, och han ligger också begravnen här på kyrkogården i Malmö.

Det finns fyra kapell, Sankta Birgitta från 1918 som är uppförd i en klassicistisk stil och som idag fungerar idag som ortodox kyrka.

Samt de modernare tvillingkapellen Sankta Gertrud och Sankt Knut från 1943. Även det mindre Hoppets kapell från samma år finns i denna byggnad.

Lewerentz sista byggnad på Östra kyrkogården, och som också blev hans sista över huvud taget, var den mycket uppmärksammade blomsterkiosken från 1969 uppförd i rå betong.

Blomsterkiosken och Östra Kyrkogården lockar arkitekturintresserade besökare från hela världen. Det är en byggnad med ikonstatus i arkitektvärlden.

Östra kyrkogården har numera särskilda områden för katoliker, ortodoxa, judar och muslimer.

Källa:

Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.