

Marsvinsholms kyrka

55.4633, 13.7081

Marsvinsholms kyrka som invigdes 1867 är en av Skånes största landsortskyrkor.

Marsvinsholms slott ligger i det som en gång var Balkåkra församling, där det fanns en kyrka från 1100-talet.

Eric Ruuth som var ägare till Marsvinsholms slott och hade partonatsrätten över både Balkåkra, Snårestad och Skårby kyrkor, beslutade i slutet av 1700-talet att ersätta de tre dåligt underhållna kyrkorna med en ny och större gemensam kyrka på godsets mark. Men det skulle alltså dröja nästan ett sekel innan kyrkan stod klar.

Den ovanligt påkostade kyrkan, som rymde 1000 sittplatser ritades av den danske arkitekten Christian Zwingmann. På Marsvinsholm hade då baron Jules Stjernblad tillträtt som slottsherre och som patronus bekostade han själv kyrkan.

De tre kyrkorna som Marsvinsholm skulle ersätta gick olika öden till mötes. Balkåkra kyrkan blev ruin, Snårestad förstördes helt men återuppfördes 1925 efter gamla ritningar. Och Skårbyborna lyckades rädda sin numera kulturminnesmärkta kyrka.

Dagens Marsvinsholms slott började byggas under 1640-talet, medan Skåne fortfarande tillhörde Danmark. Både slott och kyrka har fått sitt namn efter Otto Marsvin, som förutom Marsvinsholm även ägde Krageholm och Clausholm på Jylland. Otto Marsvin lät riva en äldre sätesgård och istället uppföra Marsvinsholms slott som ett äreminne över sig själv. Marsvin är det danska namnet på tumlare och sådana återfinns på kistskölden i koret samt i hörnen på de pelare som bär upp kyrkans valv.

Kyrkan som är 17 meter bred, 50 meter lång och har ett 60 meter högt torn, rymde omkring 1000 personer innan läktarna stängdes av.

På altarkrönet står en kopia i originalstorlek av den dansk-isländske skulptören Bertel Thorvaldsens välkända Kristusbild.

Marsvinsholm har även spelat små men ändå roller i historien – inte en utan flera gånger. Dels var det här som Gustav IV Adolf den 31 oktober 1805 utfärdade krigsförklaringen mot Napoleon och alliansen med England. Det var också på Marsvinsholm som den engelska generalen Richard Henry Dewing, i april 1945, i största hemlighet träffade svenska och danska generaler för att diskutera hur den danska truppenheten skulle hjälpa engelsmännen vid tyskarnas kapitulation i andra världskriget.

Källor:

Webb: Ljunits församling.

Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Bok: "470 Nya Kyrkor - Bidrag till Sveriges arkitekturhistoria". Jakob Lindbland. ISBN 978-91-7209-536-6