

Kiviks kapell

55.6924, 14.2167

Kiviks kapell vid vägen mellan Kivik och Vitemölla hade en medeltida föregångare. Lybska köpmän hade låtit bygga ett kapell som nyttjades i samband med Skånemarknadens höstfiske. Kapellet ödelades troligen i samband med reformationen, men fortfarande vid mitten av 1700-talet stod fortfarande en del murar kvar. Linné skriver under sin skånska resa: "Rudera efter ett kapell stodo ännu kvar till tecken att detta fiskeläge fordom varit folkrikare." När han skriver om Lubeckerkappellets ruin i Simrishamn anger han också: "Detta kapell sades varit tyskt ävensom Kiviks kapell, vilka bägge blivit uppbyggde av lybeckarne den tiden de årligen hulpo oss att fånga sillen."

Det nuvarande kapellet byggdes av skänkt virke och ideella krafter. Initiativtagare till kapellet som invigdes den 8 juni 1941 var dåvarande kyrkoherden Magni Andersson, bland annat eftersom en grupp ungdomar inom Svenska kyrkan i trakten saknade en samlingsplats.

Fem år senare byggdes klockstapeln och 1947 kom

kyrkklockan på plats.

Meditationsplatsen vid Kiviks kapell är utformad som en cirkel formad av en mur av granitstenar, omgiven av tallskog med utsikt mot Hanöbukten.

I kapellet förekommer främst aktivitet på somrarna, från början av maj till sista september. Under i stort sett hela denna perioden anordnas varje vecka musikkvällar, föreläsningaftnar och gudstjänster i kapellet där 100 personer får vistas samtidigt.

Källor:

Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Bok: "Våra kyrkor". Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8