

Igelösa kyrka

55.7631, 13.2744

Det sägs att när Igelösa kyrka byggdes på 1100-talet uppfördes den med överblivet material från domkyrkobygget i Lund.

På triumfbågväggen mot koret och på korets östra vägg fanns målningar, och delar av målerierna är ännu synliga från vinden.

Som så många andra kyrkor så välvdes kyrkan på 1400-talet, samtidigt som man reste tornet. En ritning från mitten av 1800-talet visar att tornet då hade en invändig trappa förlagd i den södra muren. Trappan revs sannolikt när kyrkan byggdes om 1859 under ledning av domkyrkoarkitekten i Lund Carl Georg Brunius.

På 1600-talet tillbyggdes gravkoren i söder. Den ena koret kallas "den danska graven". Ovanpå detta ligger det Gyllenkrookska koret, där det finns två sarkofager av marmor som innehåller stoftet av landshövdingen baron Axel Gyllenkrook och dennes hustru.

Axel Gyllenkrook var ägare till Svenstorps slott, och Igelsta kyrka har varit gravkyrka för de tidigare ägarna till slottet och deras familjer. Det var i slutet av 1500-talet som den danske hovdamen Beate Hvitfeldt lät uppföra renässansslottet Svenstorp. Hon var änka till Knud Ulfeldt från Svenstorp, och fram till 1922 var ägaren av Svenstorps och Björnstorps fideikommiss kyrkans patronus.

Altaruppsatsen och predikstolen kom till kyrkan 1732. Altaruppsatsen är tillverkad i barockliknande stil och innehåller två målningar. Den undre föreställer instiftandet av nattvarden, och är målad av Göteborgskonstnären Johan Johansson Ross den äldre. Den övre tavlan föreställer Kristi dop.

På predikstolen finns följande citat hämtat från Lukasevangeliet: Saliga är de som höra Guds ord och gömma det.

Dopfunten som är lika gammal som kyrkan är fyrkantig, till skillnad från många andra äldre dopfuntar i Skåne som brukar vara runda. Dopfatet av mässing tillverkades under 1500-talet, och i dess botten finns ett tyskt vapen och inskriptionen "Got sei mit uns" - alltså "Gud vare med oss".

Den nuvarande orgeln invigdes 1955.

I tornet finns två klockor. På den stora finns följande inskription: "Denna klocka blev omgjuten i Malmö av Lars Olofsson, år 1803. På Majoren Friherren Axel Ture Gyllenkrooks, Herre utav Svenstorp och Björnstorp bekostnad". Den lilla klockan byttes ut i mitten av 1800-talet, men gick sönder efter bara tio år.

Så småningom lät man av metallen gjuta en ny klocka som invigdes 1970, i samband med att man installerades el-mekanisk klockringning.

Till kyrkan hör också berättelsen om en stor silverskatt, den så kallade Igelösaskatten, bestående av över 2 000 mynt, som är cirka 900 år gamla. När dessa hittades i samband med en gravsättning 1924 blev den lilla församlingen riksbekant. Fyndet som innehöll mynt som till största delen var av anglosaxiskt ursprung, låg omgivna av murket trä, rester från en trälåda.

Källor:

Webb: Torns församling.

Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Pdf: "Igelösa kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning". Lunds stift Max Laserna 2015.