

Husie församlingshem Malmö

55.5938, 13.0727

Under 1960-talet expanderade områdena kring Malmö, och kyrkans verksamhet i de yttre stadsdelarna ledde under en period till en relativt stor byggverksamhet. De nya kyrkor och församlingslokaler som byggdes på 1960-talet var ofta omsorgsfullt genomarbetade byggnader i så kallad brutalistisk stil med råa, obehandlade material som betong, tegel och trä. Husie församlingshem som uppfördes 1965 med sina grova tegelmurar hör till detta kyrkobyggande.

Det var den prisbelönte arkitekten Carl Nyrén som fick uppdraget att rita Husie församlingshem efter en arkitekttävling. Han vann också samma år som byggnaden uppfördes Kasper Salinpriset för Lärarhögskolan i Malmö. Han vann detta pris ytterligare tre gånger, sista gången för Klarahuset i Stockholm 1990.

Byggnadens låga höjd var en nödvändighet. Eftersom byggnaden uppfördes i den dåvarande inflygningskorridoren till Bulltofta flygplats som låg precis i närheten tilläts endast en bygghöjd på 4,5 meter.

Invid församlingshemmet finns ett lågt fristående cylinderformat klocktorn.

Kyrkolokalen fick 2020 namnet Syster Astrids kyrka. Detta efter en diakon som var verkar i församlingen under många år. När församlingshemmet byggdes fick hon en bostad i byggnaden.

De tre tavlorna som bildar en triptyk ovanför altaret är skapade av konstnär Ingmar Thalín. Motiven bygger på treenigheten, och binds samman genom regnbågen, som står för det eviga livet.

På korvägen finns ett stort diagonalt liggande kors som genom sin sträckning bildar en horisont där himmel och jord möts. Tvärbjälken är också ett träd som bland annat står som symbol för Gudsfolkets mångfald och enhet genom stammen Kristus.

Vid korsets fot finns en stor sol, som har ett antal olika symboliska betydelser. Bland annat Gud som utstrålar ljus och kärlek och Kristus som är Rättfärdighetens sol!

Kyrksalens orgel är byggd av Mårtenssons orgelfabrik i Lund.

Församlingshemmet i Husie stötte 2007 på problem efter att man satt upp solcellsmarkiser till en kostnad av nästan en halv miljon kronor. Malmö kulturnämnd gjorde en anmälan om brott mot byggloven, efter som man tyckte att markiserna förfulade det arkitektoniskt välkända huset på Klågerupsvägen. Markiserna har dock fått sitta kvar.

Källor:

Webb: Svenska kyrkan Malmö.

Webb: Malmö stad.

Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Webb: "Kyrkans miljömärkiser för fula för kommunen". Sydsvenskan 20 september 2007. Marika Anjou.

Information från församlingen.